

*Bestuur en medewerkers van Hospice Duin- en Bollenstreek  
wensen u een voorspoedig 2009*

# HOSPICE DUIN- EN BOLLENSTREEK

## NIEUWSBRIEF

### Voorwoord door het bestuur

In mei 2008 was het dan zover. De inspanningen van vele betrokkenen bij het tot stand komen van een hospice in de Duin- en Bollenstreek werden beloofd met de officiële opening van een prachtig gebouw hospice in Sassenheim. Eén en ander ging gepaard met een speciale avond voor vrijwilligers, artsen en verpleegkundigen en Open Dagen voor alle belangstellenden. Honderden streekgenoten maakten van die gelegenheid gebruik. De officiële opening was een prachtige middag voor genodigden met enkele toespraken in het kader van de palliatieve zorg, overhandiging van cadeaus en giften en een exclusief gesponsord hapje en drankje tot besluit.

Het gebouw, de inrichting en de tuinaanleg waren, op enkele kinderziekten na, gereed en de deuren van het hospice konden open voor de ontvangst van de eerste gasten. In het eerste half jaar was door het bestuur hard gewerkt aan de personele bezetting en

werd Evelien van Duin aangesteld als manager en Pieta Landweer en Ellen Warmerdam als coördinatoren. Dit team zou er samen met de vrijwilligers en verpleegkundigen voor zorgen dat onze gasten zich thuis zouden voelen. Het is goed te constateren dat dit traject succesvol is ingezet.

Vanaf 14 mei, de dag waarop onze eerste gast werd ontvangen, is er constant een goede tot zeer goede bezetting in ons hospice, waarbij in de laatste maanden de zes kamers regelmatig alle bezet zijn. Dat vraagt van al onze professionele en vrijwillige medewerkers veel inzet om een goede sfeer, gecombineerd met professionele zorg, te bewerkstelligen en te handhaven. Als bestuur zijn we blij dat dit alles zeer goed verloopt.

Het is verheugend ook te mogen melden dat wij met regelmaat nog verrast worden met financiële bijdragen en sponsortoezeggingen. In het eerste half jaar zijn

er heel wat kosten gemaakt waar in die periode nog geen inkomsten tegenover stonden. Het zou mooi zijn als wij die kosten in dit lopende jaar toch nog met bijdragen en acties zover mogelijk zouden kunnen reduceren.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek heeft een goede start gemaakt en grote bekendheid in de regio verworven. Dat is alleen mogelijk geworden door de medewerking van talloze mensen uit onze regio. Het is ondoenlijk om daar een opsomming van te geven maar wij spreken als bestuur wel de hoop uit dat de wijze waarop dit initiatief tot nu toe is gedragen, ook in de toekomst zal worden voortgezet. Zonder uw aller steun was het hospice er niet gekomen en met uw steun zal het er kunnen blijven.

Jan Willem Plug,  
Voorzitter bestuur  
Hospice Duin- en Bollenstreek

### En toen gingen de deuren open...

#### De Open Dagen

Alle inwoners van de Duin- en Bollenstreek ontvingen Huis-aan-Huis een Hospicekrant die ter gelegenheid van de opening was gedrukt. Donateurs, begunstigers en belangstellenden uit de regio kregen de gelegenheid een kijkje te nemen in het hospice begin mei, tijdens drie Open Dagen. De vrijwilligers verzorgden de rondleidingen in kleine groepen en gaven uitleg. Vele honderden bezoekers namen een kijkje en lieten blijken onder de indruk te zijn

van de sfeer van huiselijkheid, de warmte van kleur en licht en de kunstwerken. En terecht: het is een mooi en sfeervol huis geworden.

#### De opening voor onze gasten op 13 mei

De eerste dagen in het hospice, de boeketten bloemen en planten als stille getuigen van de bezoekersdagen... De week na de open dagen hebben we gebruikt om zelf in te huizen. Waar vind ik wat, hoe werken de bedden en



telefoons? Op 14 mei mochten wij onze eerste gast ontvangen. Een dag later de tweede gast en de dag erna de derde. De vrijwilligers, de verpleegkundigen, de coördinatoren zetten zich in om de mensen een warm welkom te

heten. De zorg te bieden en zover mogelijk in te gaan op wensen en behoeften. Alles is nieuw en voor iedereen is het wennen, zoeken en vinden. De huisartsen van de gasten, de apotheek, de regels en de afspraken. De ruimten, de apparaten, het ontvangen van familie en ander bezoek voor de gasten. De door de vrijwilligers gevolgde training, gericht op communicatie en samenwerken in de palliatieve zorg kon nu in praktijk worden gebracht. Zo gingen de eerste dagen, de eerste week voorbij. Al het nieuwe heeft

tijd nodig evenals regels die in de praktijk gaandeweg altijd worden bijgesteld. Al na een week moesten we afscheid nemen van onze eerste drie opgenomen gasten. Heel heftig, maar alles verliep in rust en harmonie. Het moreel was en is hoog en wij kunnen met een gerust hart zeggen: petje af voor de vrijwilligers en verpleegkundigen zoals zij het deze eerste dagen hebben aangepakt! Natuurlijk is bijstelling van diverse zaken soms nodig. Alle betrokkenen werken daar hard aan. Behalve zo'n 60 zorgvrijwilli-

gers staan ons nu ook technische-, tuin-, administratieve- en bloemenvrijwilliger(s) en een kapster ter beschikking. Tevens beschikt het hospice over twee geestelijk verzorgenden waar onze gasten die geen kerkelijke band hebben een beroep op kunnen doen. Voor de vrijwilligers en beroepskrachten zijn deze geestelijk verzorgers ook beschikbaar.

Evelien van Duin  
Manager  
Hospice Duin- en Bollenstreek

## Even voorstellen

 Evelien van Duin

Ik ben Evelien van Duin, 47 jaar oud en manager in het hospice. Vanaf 1 februari 2008 ben ik in dienst. Samen met Pieta Landweer en Ellen Warmerdam en vooral alle vrijwilligers en verpleegkundigen, mag ik bouwen aan goede zorg in het hospice. Pieta en Ellen zullen zich elders in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.

Ik woon in Sassenheim en heb een verpleegkundige achtergrond. Ik heb 22 jaar in het Diaconessenhuis in Leiden gewerkt waarvan vele jaren op de kraamafdeling. Daar was ik betrokken bij de start van vele levens. Heel bijzonder is het om nu, in de terminale zorg, samen met de naasten aan het eind van het leven van onze gasten betrokken te zijn. Toch zijn er vele overeenkomsten. Ik noem met name de kwetsbaarheid en afhankelijkheid waarin onze medemens belandt en waar we als hulpverlener zo zorgvuldig mee om moeten gaan. De afgelopen zes jaar ben ik via Valent werkzaam geweest als teammanager bij de wijkverpleging van

Hillegom en De Zilk. Dit waren leerzame jaren waarin ik met de uitvoerenden heb getracht om zo veel als mogelijk klantgericht te werken en open te staan voor mensen. Alles werd in het werk gesteld om het de terminale cliënt zo comfortabel mogelijk te maken. En dat is een zeer belangrijke opdracht.

Ik was de eerste betaalde kracht



in het hospice en de maanden voorafgaand aan de opening heb ik mij beziggehouden met de werving van de coördinatoren en het verpleegkundige team en het schrijven van diverse procedures en protocollen. En met het uitzoeken van diverse wettelijke richtlijnen die noodzakelijk zijn voor de start van een hospice. Een hele uitdaging! In de vaca-

ture van mijn functie stond geschreven dat het hospice zocht naar 'een spin in het web'. Als manager moet je behalve die spin ook een duizendpoot zijn, heb ik gemerkt!

Als manager ben ik eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Samen met de twee coördinatoren regel ik de zorg en sturen wij het vaste team van verpleegkundigen aan en de vrijwilligers die de basiszorg voor de gasten op zich nemen.

Een belangrijke doelstelling is het zorgen voor een goede sfeer in het hospice. Voor de gast, maar ook voor de familie. Dat familie in de huiskamer even kan bijkomen en even uit de sfeer is van het sterven. Maar ook het team van vrijwilligers en professionals moet in een prettige sfeer werken. Ook zal ik alert zijn op de zorg voor de zorgers; dat wanneer er iets aangrijpends is gebeurd in het Hospice er ook voor hen aandacht is. In dit prachtige nieuwe huis hoop ik de vrijwilligers en verpleegkundigen te begeleiden in hun werk om de gasten en familie in hun laatste levensfase een waardevolle en menswaardige tijd te bieden.

## Aanbevolen literatuur

### **Vingerafdruk van verdriet. Woorden van bemoediging**

Door Manu Keirse

Een prachtig klein boekwerkje. Geen boek over de dood, maar eerder een boek over leven en overleven. Over het emotionele leven van iemand die wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbare. Korte verhalen, mooie gedichten. Zeker niet bedoeld om in één keer uit te lezen, maar om telkens weer ter hand te nemen.

De opbrengsten van dit boek worden door de auteur afgestaan aan "De Brug", de palliatieve afdeling van het H. Hart Ziekenhuis in Leuven.

Uitgeverij Lannoo, ISBN 90-209-3605-0

### **Over de schrijver**

Professor dr. Manu Keirse is een Vlaams klinisch psycholoog en licentiaat in de medi-cosociale wetenschappen. Hij werkte op

het kabinet van het Ministerie van Welzijn en Volksgezondheid, was directeur van het Heilig Hart-ziekenhuis in Leuven en geeft les aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Door zijn doctoraat-studie bekwaamde hij zich in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve zorg.

Hij is de auteur van veelgelezen boeken over verlies en verdriet.

Enkele titels:

- Afscheid van moeder. Als sterven een stuk leven wordt
- Kinderen helpen bij verlies
- Licht in het duister. Woorden van steun bij ziekten
- Omgaan met ziekte..Een gids voor patiënt, gezin en hulpverlener
- Stil verdriet. Een boek en audio-cd met troostende teksten over afscheid nemen
- Rouw kent geen regels
- Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener

### **Herstellen van de rouw**

*is als ontwaken*

*uit een lange winterslaap,*

*de warmte van de zon voelen,*

*de wind in de bomen horen ruisen,*

*het zachte gegons van de bijen horen,*

*de vogels horen zingen,*

*de geur van de bloemen ruiken,*

*het zout van mijn tranen voelen,*

*mijn zintuigen laten strelen door*

*de schoonheid van de natuur*

*de stilte ervaren binnen mij*

*als een haven van pijn.*

Uit 'Vingerafdruk van verdriet'

Manu Keirse

Door Dianne MC Kissocky

### **Onderstaand gedicht is geschreven door een van onze gasten naar aanleiding van Make a Difference Day op 4 november.**

Lieve vrijwilligers!

Een paar maanden geleden kwam ik hier  
En dat deed ik echt niet voor mijn plezier.  
Ik was al een keertje komen kijken,  
Maar of het een goede keus was, dat moest nog blijken.

Op een maandag was het een feit,  
Het hospice werd mijn 'thuis' voor de resterende tijd.

Het was een grote stap, dat moet ik bekennen,  
en ik nam me voor om snel te gaan wennen.

En toen opeens: wel 75 mensen  
die zich inzetten voor al mijn wensen!  
Eten met vrienden? O ja, dat kan.  
Een reünie? Ook daar schrikken jullie niet van.

Mijn dochter die regelmatig mee kan eten.  
Dat doet me zo goed, dat moeten jullie weten.  
Mijn bed in de tuin is ook geen punt,  
'alles moet kunnen' is de leus, van harte gegund.

Eindelijk gerechtigheid:  
Vandaag is er voor jullie tijd!  
Dat loopt maar te zorgen en te rennen  
om iedereen zoveel mogelijk te verwennen.  
Ik ben heel blij met jullie allemaal  
man of vrouw, rustig of met vrolijk kabaal.

We zijn hier bezig aan een zware klus  
die jullie verlichten, daarom: een dikke kus!

## Liesbeth van der Voorn neemt afscheid

**Al sinds 1995 is Liesbeth van der Voorn bevoegd en betrokken bij de zorg en aandacht voor de stervende mens. Zij heeft alle vrijwilligers van het hospice Duin- en Bollenstreek opgeleid voor de taken die ze nu hebben. En nu neemt zij afscheid. Kan ze het werk na zo vele jaren loslaten? Heeft zij nog een wens, een boodschap?**

Door haar werkzaamheden was Liesbeth al regelmatig met sterven geconfronteerd en toen zij na haar studie cultuur, organisatie en management meer tijd kreeg, wist zij dat zij iets met stervensbegeleiding wilde gaan doen. Zij werd actief in de VPTZ, de zorg voor terminale mensen in de thuissituatie en startte in 1998 met het geven van de basiscursus aan vrijwilligers in de Duin en Bollenstreek, Leiden en Rijnsburg/ Valkenburg. Daarnaast heeft ze ook op landelijk niveau meegewerkt om de inhoud van de basiscursus te moderniseren en op een hoger plan te brengen. Tevens trad zij in 2002 toe tot het bestuur van het op te richten hospice.

### **Belangrijke taken**

Half november j.l sloot Liesbeth haar laatste basiscursus af. Met veel warmte en deskundigheid zocht zij niet alleen naar de talenten van de vrijwilligers, maar ontdekte zij ook hun zwakheden. Dat was nodig, want het terzijde staan van een stervende is niet eenvoudig. Het erkennen van die zwakheden is min of meer een voorwaarde om dit werk te kunnen doen. Het geleerd hebben om te gaan met eigen verlieservaringen is daarbij zeker van groot belang. Liesbeth verstond en verstaat de kunst om cursisten zelf te laten ontdekken wanneer zij (nog) niet aan dit werk toe zijn.

Liesbeth heeft zich vooral ook sterk gemaakt voor het samengaan van de besturen en de coördinatoren c.q. vrijwilligers van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale

Zorg (VPTZ) en het Hospice Duin- en Bollenstreek. De implementatie hiervan zal in januari 2009 van start gaan.

Hiermee worden krachten gebundeld en zullen kennis, ervaringen en kwaliteit worden uitgewisseld. Het biedt de bewoners van de streek de keuze voor ofwel stervensbegeleiding bij de mensen thuis -wat nog steeds de voorkeur heeft- ofwel voor stervensbegeleiding in het hospice wanneer thuis sterven niet mogelijk is.



### **Veel bereikt**

Liesbeth van der Voorn is erg blij geweest met de intensieve samenwerking en inzet van de drie vrijwillige coördinatoren in de aanloop van de totstandkoming van het hospice. Iet Avis, Gees van Eik en Ingrid Peschier voerden de intakegesprekken met aspirant vrijwilligers, assisteerden bij de training en organiseerden thema-avonden om de groep gemotiveerd te houden. Ook hebben zij een aanzet gegeven tot het opstellen van beleidspunten en het mee vorm geven aan de interne organisatie.

Maar ook met het bestuur was het prettig samenwerken. Het bestuur heeft zich volgens Liesbeth geweldig ingezet voor fondsenwerving, financiering, grond en bouw: het creëren van de juiste voorwaarden om het plan te rea-

liseren. En hoe harmonieus er ook werd samengewerkt, blijkt wel uit het feit dat gedurende de zes jaar van voorbereiden de 'club' bij elkaar is gebleven.

En nu is er een prachtig gebouw en zijn er drie beroepskrachten die de organisatie aansturen, tien verpleegkundigen en 75 vrijwilligers. Een organisatie is tot stand gekomen, het beleid is grotendeels uitgestippeld en protocollen zijn opgesteld. Na een aantal maanden blijkt het hospice niet alleen in een behoefte te voorzien; het loopt ook zoals het hoort te gaan. Liesbeth is heel tevreden en mag met recht trots zijn op haar bijdrage aan dit geheel.

Maar Liesbeth van der Voorn heeft nog meer wensen. Nu het hospice draait, verwacht zij vraagstukken die om een inhoudelijk antwoord vragen. Hoe bereik je de juiste afstemming tussen de vrijwilligers en de beroepskrachten bijvoorbeeld? En hoe stroomlijn je de juiste methodiek in het omgaan met de vele verschillende gasten en hun zorgvragen? Coaching en bijscholing blijven volgens haar nog altijd hard nodig. Het werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers, ook al zijn er nu genoeg, blijft van belang en mag volgens Liesbeth niet op een laag pitje komen te staan.

### **Goede beslissing**

Toch vindt Liesbeth dat haar beslissing te stoppen bij het hospice, de juiste is geweest. Haar werk als locatiedirecteur van zowel een verpleeghuis als woonzorgcentrum in Amsterdam laat het niet meer toe voor het hospice te blijven werken. Het is haar te druk geworden. Het afscheid nemen van dit dierbare (vrijwilligers)werk, kost Liesbeth niet veel moeite. Ze heeft alle vertrouwen in de toekomst en zegt daarover: "We hebben met elkaar iets moois neergezet. Dat moois zal zich verder ontwikkelen, zij het zonder mij."



## Even voorstellen

 **Ellen Warmerdam**

Ik ben Ellen Warmerdam en vanaf 1 juni 2008 coördinator in het Hospice Duin en Bollenstreek. Ik ben getrouwd met Rob Warmerdam en samen hebben wij twee kinderen; Dominique, een dochter van 16 jaar, en Dennis, een zoon van 14 jaar. Ik ben een Haarlemse van geboorte maar heb dit goed gemaakt door met een echte Bollenstreker te trouwen.

Na mijn opleiding heb ik gewerkt als verpleegkundige, bedrijfsverpleegkundige en wijkverpleegkundige. De laatste acht jaar heb ik gewerkt in Woon en Zorgcentrum De Roos in Haarlem. Een kleinschalig huis waar cliënten zelfstandig wonen

en waar zorg op maat wordt geleverd. Mijn functie in De Roos was vergelijkbaar met mijn functie in het hospice. Ik heb bewust gekozen voor het werken in een hospice, waarbij de coördinerende functie mij erg aansprak. En het is een goede keuze geweest. Na het



eerste half jaar kijk ik terug op een plezierige tijd in dit mooie en sfeervolle huis.

Het begeleiden van de gasten en hun naasten is een dierbare taak. Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten maar ik denk dat we

er met z'n allen in slagen om de gasten in hun laatste levensfase die kwaliteit van leven te geven waarvoor een hospice in de eerste plaats is bedoeld. Het is een baan die veel flexibiliteit vergt omdat je 's morgens niet weet wat de dag gaat brengen.

De vele vrijwilligers die stonden te popelen om in het hospice te beginnen hebben inmiddels hun draai gevonden. Ik ben vol bewondering voor de inzet van vrijwilligers en verpleegkundigen. We proberen steeds met elkaar in overleg te blijven over de werkzaamheden en het rooster om het voor ieder zo goed mogelijk te laten verlopen.

Samen met Evelien van Duin en Pieta Landweer zorg ik ervoor dat er op alle werkdagen iemand beschikbaar is voor het geven van informatie of voor het plaatsen van nieuwe gasten. Daarnaast zorgen we voor een luisterend oor en voor de begeleiding van onze gasten, hun naasten, de vrijwilligers en de verpleegkundigen.

Hoewel we onszelf verder zullen ontwikkelen hebben we een goede, stevige en vertrouwde basis gelegd voor de toekomst. Een toekomst waar ik alle vertrouwen in heb.

## Even voorstellen

 **Pieta Landweer**

Vanaf 1 april 2008 ben ik, Pieta Landweer, als coördinator werkzaam in het hospice. Ik kan inmiddels zeggen dat dit één van de boeiendste werkplekken is, waar ik tot nu toe aan verbonden was. Mijn ervaring heb ik opgedaan in verschillende functies binnen de gezondheidszorg, welzijn en opleiden. Van verpleegkundige tot opleider en van manager tot trainer. Sinds enkele jaren woon ik in Hillegom. Ik ben getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen. Ik ben voor 12 uur per week werkzaam in het hospice en de resterende tijd besteed ik aan een studie Theologie.



## Een schoonheidsbehandeling voor vrijwilligers

Wat werden we verrast met het aanbod van het ID-college uit Leiden! De dochter van één van onze vrijwilligers is werkzaam bij dit opleidingsinstituut. Zij nodigde de vrijwilligers uit voor een schoonheidsbehandeling naar aanleiding van Make a Difference Day (MADD) op 4 november. En zo togen zes enthousiaste dames richting Leiden om zich lekker te laten verwennen. We ondergingen een stoombehandeling, reiniging, peeling en kregen een maskertje. Onze wenkbrauwen werden geëpileerd en de wimpers geverfd. We werden bijna twee uur onder handen genomen door leerlingen van de opleiding voor schoonheidsspecialiste. Het was een zeer plezierige ochtend en

met een goed humeur en gladde huid ging wij zeer tevreden huiswaarts.



## Nieuwe “om”-vrijwilligers voor Hospice Duin- en Bollenstreek

Op 26 juni namen zes personen deel aan een cursusmiddag in het hospice, waarna zij officieel tot “om”-vrijwilliger van het hospice werden benoemd. “Om”-vrijwilligers zijn vrijwilligers die geen zorg verlenen aan de gasten, familie en vrienden. Zij doen ondersteunende, vooral praktische klussen in en rondom het hospice. Te denken valt aan een tuinman, klusjesman, kapster, administra-

tieve hulp, fondsenwerver etc. Na een uitgebreide kennismakingsronde is er, naast eigen verlieservaringen, gesproken over motivatie, attitude, basishouding en communicatie. De visie van het hospice is ook aan de orde geweest zodat alle vrijwilligers bekend zijn met, en werken naar de doelstellingen van het hospice. Wij denken aan deze cursusdag terug als een zinvolle middag

waarin veel is besproken en met elkaar werd gedeeld.



### Sponsorbijdragen na 30 mei 2008

Diaconie Gereformeerde kerk Lisse	€ 1.000,00
Jachthaven Jonkman Sassenheim	€ 500,00
Parochie St. Agatha Lisse	€ 2.000,00
Zeemanskoor Overal Sassenheim	€ 2.500,00
Rotary Bridge Drive Lisse-Bollenstreek	€ 2.000,00
De heer J. van Beelen	€ 1.000,00
Vespro	€ 20,00
Barning Telecommunicatie Rijnsburg	€ 500,00
Den heer N. Azami uit Oegstgeest.	€ 1.000,00
Lionsclub Noordwijk	€ 2.300,00
Pantha Rhei Lisse	€ 1.000,00
Open Hof Hillegom	€ 377,50

## Verwendag voor gasten en medewerkers van het hospice

Koninklijke Horeca Nederland viert dit jaar haar 125-jarig jubileum en presenteert haar gastvrijheid aan verschillende groepen uit de samenleving. De leden van de brancheorganisatie organiseerden samen met de Stichting Gastvrij op 5 november een Nationale Horeca Doe-dag. Op deze dag zetten meer dan 100 lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland de medemens in onze samenleving in het zonnetje. Op 5 november organiseerde de

afdeling De Bollenstreek een verwendag voor gasten en medewerkers van het Hospice Duin- en Bollenstreek. Twee koks en twee gastvrouwen hebben verschillende heerlijkheden bereid en geserveerd in een huiselijke sfeer. Van koffie met gebak 's morgens tot en met een diner 's avonds. De volgende bedrijven stelden spontaan een medewerker ter beschikking: Hotel Café Restaurant Boerhaave in Voorhout, Eetcafé De Voogd in Sassenheim, Restaurant - Zalencentrum De Engel in

Lisse/de Engel en Grand Café De Toog in Voorhout.

### Op de gasten afgestemde gerechten

Het werd een sfeervolle dag, waar niet alleen de gasten maar ook de medewerkers naar hadden uitgekeken. De hele dag werden alle aanwezigen in het hospice verwend. En dat alles in goed overleg met de gasten. Het eten werd op de kamers geserveerd of men kon in de eetkamer aan een mooi gedekte tafel eten. Er waren diverse kleine gerechten, goed afgestemd op de gasten. Prachtige bloemen en een mooi tafelstuk maakten de sfeer af. Dankzij de inzet van de betrokkenen konden we een gezellige en tevens rustige sfeer behouden.

### Taart

Vanwege de "dag van de vrijwilliger", die precies in deze week viel, kregen alle vrijwilligers op deze verwendag als blijk van waardering voor hun inzet een taart thuisbezorgd van banketbakkerij Van Dam uit Hillegom, met de complimenten van de afdeling De Bollenstreek van Koninklijke Horeca Nederland.



## Vrijwillig coördinatoren nemen afscheid



Zoals u kon lezen elders in dit nummer in het interview met Liesbeth van der Voorn, heeft zij naast alle andere taken ook gedurende vier jaar de vrijwillig coördinatoren begeleid. Voor let Avis, Ingrid Peschier en Gees van Eik is na deze 4 jaar een einde gekomen aan het werven, begeleiden en motiveren van de vrijwilligers en aan diverse andere activiteiten. Hun taken zijn overgenomen door de manager en coördinatoren van het hospice: Evelien van Duin, Pieta Landweer en Ellen Warmerdam. Tijdens een gezellig etentje met de bestuursleden is er met een bloemetje en een cadeaubon afscheid van hen genomen. Dat wil zeggen afscheid van hen als coördinatoren, want uiteraard blijven zij als vrijwilliger verbonden aan het hospice.



Ik wil graag het Hospice Duin- en Bollenstreek steunen.

Ik word daarom vriend/donateur van de Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

naam en voorletters (dhr/mevr\*): .....

Adres: .....

Postcode: .....

Woonplaats: .....

Telefoonnummer: .....

Email: .....

Ik word vriend voor het bedrag van € \_\_\_\_\_ per jaar, kwartaal of maand.\*

Stuurt U mij a.u.b. een acceptgirokaart.

Ik wil wel/niet\* de nieuwsbrief ontvangen van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

Datum:        -        - 20

Handtekening:

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Te verzenden aan:

De penningmeester van de stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

p/a Hoofdstraat 51

2171 AR Sassenheim



Wanneer u er geen prijs op stelt deze nieuwsbrief te ontvangen, vernemen wij dit graag van u.

U kunt contact opnemen met het Hospice Duin- en Bollenstreek:

info@hospiceduinenbollenstreek.nl (bij voorkeur)

Tel: 0252-227139

Fax: 0252-225888

#### Informatie adressen

Bestuur Stichting Exploitatie Hospice Duin- en Bollenstreek

Dhr. J.W.Plug, voorzitter

Dhr. J.J. van Vliet, penningmeester

Dhr. J. de Vries, secretaris

Dhr. J.P.N. Bet

Dhr. N. Koomen

Email: bestuur@hospiceduinenbollenstreek.nl

#### Manager:

Evelien van Duin

Email: manager@hospiceduinenbollenstreek.nl

#### Coördinatoren:

Pieta Landweer

Ellen Warmerdam

Email: coordinator@hospiceduinenbollenstreek.nl

#### Contactadres:

Hoofdstraat 51

2171 AR Sassenheim

Tel: 0252-227139

Fax: 0252-225888

Email: info@hospiceduinenbollenstreek.nl

www.hospiceduinenbollenstreek.nl

Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek

Tel: 0252-224801

Email: vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl

Bankrekening: 43.06.12.362

#### Colofon

Opmaak en druk: Drukkerij Flora Lisse

Redactie: let Avis, Evelien van Duin, Anton Kuckartz, Lisette van der Lans, Annemine van de Roemer

Eindredactie: Tot en Met producties Lisse

Fotografie: let Avis en Evelien van Duin

Drukkerij Flora en T & M producties zijn sponsor van de nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollenstreek.